



KÖYCEĞİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GENÇ KALEMLER



2017



Darbeye Darbe

Benim kıyafetim, benim silahım, benim tankım;
Hepsine bedel benim Kahraman halkım!
Darbecilerin üstüne yürüyerek selam durdu;
Başçavuş Ömer Halis o cuntayı vurdu.

Uçaklar kalkmasın diye yaktık tarladaki samanı,
Engelledi gökyüzünü kör edici dumanı,
Tekbirle girdik üsse ölümü gözeterek,
Bozguna uğrattık biz direnerek.

Yavaşça girdiler devletin içine sızarak,
Türk Subayların yerini alarak,
Onların yerine geçtiler hileler yaparak,
Bir sürü hayaller kuruldu bizi hesap yapmayarak.

Yeniden doğduk biz o gece vurularak,
Tek yürek olup, darbeye darbe yaparak
Türk diyor ki o gece: “ Allahu Ekber!”
Anladılar bizi yıldıramayacaklarını cuntacı hainler.

Yine günlerden bir gün,
Tarih 15 Temmuz 2016,
Dirilişin bir simgesi,
Hainlerin bir darbe denemesi...

Hedef Türkiye’ydi,
O gece bir değişimdi,
Hep beraber engelledik ölüme yürüyerek,
Allah’ım Türklerdeki nedir bu yürek!

O nasıl bir güçtür ki tanklara bedel,
Korkutmadan kimseyi utan sen ecel,
Tanklarla kapandı Boğaziçi köprüsü,
Yeniden yazıldı o gece bir destan öyküsü.

Saat gece 22 sularında,
Uçaklarla uçtular gökyüzü semalarında,
Bombalar yağdırdılar binalara,
Nice canlar verdik aziz vatanıma.

O gece ölümsüz kahramanlar yazdık tarihe,
Çanakkale destanı derdik; destan olduk biz yine,
Gurur duyduk damarlarımızdaki kanla, aziz milletimle,
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

EGE GÖRKEM YILMAZ

15 Temmuz Zaferi

Hainler sarmış ülkenin her yerini,
İyi insan rolü yapıp inandırmışlar askeri;
Alçakça doğrultmuşlar namluyu tüm halka.
Bunun da adı 15 Temmuz Zaferi!

15 Temmuz gecesi, halk düşürdü maskeyi,
Anlamışlar bu nefreti, hainliği;
Karşı gelmişler yüzlerce tanka.
Bunun adı 15 Temmuz Zaferi!

Mucize yarattın 15 Temmuz gecesi,
Savundun, aramadın siperi;
Halk yediden yetmişe kol kola,
Bunun adı 15 Temmuz Zaferi!

Öldürmek istemişler Cumhur-u Reisi,
Herkes yardım etti kurtardı ülkesini;
Milletçe ulaştık hakka.
Bunun adı 15 Temmuz Zaferi!

Mehmet Necati ACAR



15 Temmuz

Uyandık bir 15 Temmuz sabahı,

Akşam olacıklardan habersiz,

Kara geceye saatler kala,

Yaşıyorduk bilinçsiz.

O gün havada sinsilik kokusu vardı,

Sarmıştı bir pençe gibi yurdu,

Olacıklardan habersiz halk,

15 Temmuz günü bir tatil planlıyordu.

Alçak FETÖ terör örgütü,

Bastırdı o soğuk geceyi,
Olacaklardan habersiz halk,
Şaşkınlıkla izliyordu askerleri.

Olamaz,alamazlar yurdumuzu!
Dercesine haykırıyordu halk,
Siper ettiler gövdelerini,
Hain kurşunlara,tanklara

Hayal kırıklığına uğrattı FETÖ'yü,
Türkiyemin asil insanları,
Yılmadık,yıkılmadık,canım vatanım
Canım ÜLKEMİ ellere bırakmadık.

Muhammed İbrahim KASIMOĞLU 10/B

ZAMAN

Geçmiyor zaman deriz bazen
Ama öyle bir an gelir ki geçmese deriz zaman
Bilmez insan ne istediğini
Zaman içinde kaybolur ve zamansızlığa taşınır insan

Her akşam plan yapar yarına umutla
Uyanabilmek de bizim elimizde değil oysa
Sonra gün doğar, başlar insan günlük telaşına
Mal, mülk, iyi bir eş, iyi bir iş, biraz da para
İnsanın bitmez istekleri saya saya

Bu anlamsız tekrarda, bir umut gerek şimdi bana
Bir çocuğun oyuncak mutluluğunda, sevgilinin sol yanında

Evet; sevmek, sevilmek gerek bana doyasıya

Yalnızlık Allaha mahsus nasıl olsa...

Zaman... Hızla geçen , beni yoran,üzen, hatta bazen ağlatan!

Şimdi anlamlı çoğu zaman,

Ey Sevgili! Sen ki bana; beni, zamanı, yalnızlığımı unutturan,

En güzel şeysin, ömrüme ömür katan, beni hayata bağlayan.

HÜDAMERTHAN YANIK 11/A

ATAM

Türkiye onun sayesinde cumhuriyete erdi

O zor duruma rağmen “Kazanacağız.” derdi

Türkiye için ömrünü verdi

O sadece zeybek oynarken diz çökerdi.

Her hareketi ile örnek olurdu

Sert bakışları ile düşmanları korkuturdu

Eğmezdi boyun, her zaman dik dururdu

O sadece zeybek oynarken diz çökerdi

İçimizdeki hainlerin hepsini söktü

O yıkılmayan sağlam bir köktü

Onca düşmanı denize döktü

O sadece zeybek oynarken oynardı.

HÜDAMERTHAN YANIK 11/A



BELKİ

Seni unutmak mı sevgilim, yüzümdeki gülümsemem,

Gözümdeki ferim, nefesim, kalbimin en güzel ritmi?

Unutmak mı dedin?

Eğer deniz unutursa sahile vurmayı,

Güneş vazgeçerse doğmaktan,

Bülbül güle olan aşkından geçerse,

Dünya dönmeyi unuttur, olmazsa gece gündüz, yaz kış,

Şair unutursa mısrasını,

Yağmur küserse buluta,

İşte belki, belki o zaman unutabilirim seni!

Mehmet Görkem ÖNER 9/B

BENİM İÇİN

Birkaç satır da benim için yaz,
Ama yalnız benim için,
Gülümse bana, sen gül ki kalbimin içi dolsun masmaviyle;
Sonra bana bir şeyler söyle,
Sesin kulaklarımda en güzel nağme olsun,
Sonra bak bana,
Ormanın en derininde boğulayım gözlerinle.
Sonra sev beni, sen sev ki beni
Uzun ömürlü kelebekler dolsun içime
İstanbul gibi gel bana, öyle kalabalık,
Öyle renkli, öyle büyüleyici, öyle sesli;
Sen hep gel bana,
Güneşten sonra aniden yağan yağmur gibi gel.
Sonra tutayım ellerini,
Hem o gün hissedirim belki
Beş duyumdan biri dokunmak mı?
Gökkuşağının altından geçip dileyelim birbirimizi,
Sen benim için hiç gitme benden ...

Mehmet Görkem ÖNER 9/B

ÇOCUK KALSAK

Keşke hep çocuk kalsak,
Her şeye gülüp geçsek,
Keşke hep çocuk kalsak
Dünyayı hayallerimizdeki gibi sansak

Keşke hep çocuk kalsak
Nefret ve aşk nedir tanışmadan yaşasak,
Tek üzüldüğümüz şey oyuncağımızın kaybolması olsa,
Sonra öpünce geçse bütün yaralarımız
Çocuk kalsak hep, görmesek dünyanın ikinci yüzünü

Ne güzeldir çocuk kalmak,
Annemizin masallarında, babamızın öğütlerinde kaybolmak,
Kendimizi küçük şeylerle avutmak,
Bayram şekerleriyle mutlu olmak

Ah keşke hep çocuk kalsak
Koşsak, bir anda bağırırsak, ağlasak, katıla katıla gülsek
“O ne der, bu ne der ?” demeden, düşünmeden davransak,
Dilediğimiz her şeyi özgürce yaşasak
Ah keşke çocuk özgürlüğündeki büyükler olsak!

Alihan Korzay AVCI 12/B

BİLİR MİSİNİZ?

Bilir misiniz benim aziz vatanımı,
Bir hilal uğruna nice canları yitirerek kurduğumuz vatanımı,
Kanlı, şanlı bayrağımı;

Kemal Paşa'nın 'Aziz Milletim' dediği, canım milletimi,

Bilir misiniz?

Bir ulus düşünün şimdi

Bu ulus ki tarihiyle dünyaya kafa tutan;

Bir avuç askeriyle, az teçhizatıyla yedi düvele meydan okuyan,

Seyit Ömer ile, Mehmet Akif ile azmine azim, inancına inanç katan,

Bir ulus düşünün!

Biz biliriz aslında,

Atalarımızın bıraktığı bu emanette,

Bizi bölmeye, parçalamaya çalışan güçler hep oldu hep olacak.

Bu yüzden bir oluveririz Çanakkale ruhuyla,

İstedığımız her yerde, nefesimiz yettiğinde.

Bilir misiniz?

Biz severiz birbirimizi,

Koymayız komşumuzu darda,

Sayarız büyüklerimizi, severiz küçüklerimizi

Emanete etmeyiz hıyanet,

Yeri gelirse koparırız kıyamet.

Korku nedir bilmeyiz söz konusu vatansa.

Damarlarımızdaki asil kan güç verir bize her an

Tarih yazar, tarih oluruz biz,

Peki ya siz?

İBRAHİM ALTIN 9/B

ANNEM

Annem, canım annem!

Gözümü açtığımda, ilk nefesimde ilksin sen,

Kalbimin en içinde sen,

Etimde, kemiğimde, damarımda akan kanımda hep sen,

Beni en çok seven, anlayan sen;
Her derdime koşup, derman olan sen,
Ağlasam, benimle ağlar; gülsem gözlerinin içi güler,
Hasta olsam başımda bekler, her zaman dua edersin bilirim...
Üstüme titreyen el, canıma can katan her şeysin ,
Yazım, kışım, dünüm, bugünüm, yarınım...
Yokluğun yokluğum...
Seni çok seviyorum can annem.

Umutcan ARIKAN 9/A

KALP, RUH VE AŞK

Oysaki sadece aşkı,
Üç harfli sonsuzdu ' Aşk'
Kalbim aşkına hasret, hem de esirdi
Ruhumsa, sana...

Sonra kalbim aşkı buldu

Ama ruhum seni bulduğu gibi kaybetti,

Gittin...

Ruhum giden seni, yani eş ruhunu ararken

Kalbim de aşkıyla ruhumu avutuyordu.

Ruhum seni hiç bulamadı,

Kalbim aşkınla kor gibi yanmıştı,

Yavaş yavaş tükendiğimi hissederek gibiydim

Karanlık gibiydi senden sonrası

Fikirsizdi aklım, bulutluydu gözlerim

Sessizdi şimdi, aşkına esir kalbim

Oysaki aşkı sadece,

Sadece aşk

Yusuf ÇETİN 9/B

VATAN KAHRAMANLARI

Sokaktaki binlerce kahraman,

Vatan için, bayrak için,

Kara günde sözde darbeyi önlemek için,

Dilde tekbir, elde bayrak, yürekte iman gücüyle;

Vatani savunmak için,

Koydu canını ortaya.

Yüreklerde sızı, gözlerde hüzn,

Ana, baba, kardeş, evlat, dede, nine...

Her evden bir yiğit, bin yiğit

Koydu canını ortaya.

“Söz konusu vatansa...” diye başladı cümleler

Bağımsızlık, vatan, millet, şeref, namus daha neler neler!

Bu milletin şanlı tarihi yeter!

Çıktı meydana koca yürekliler,

Koydu canını ortaya.

Seralp YALÇINKAYA 9/B

KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇEVİRENLER

Ülkem en zor sınavlarından birini verdi 15 Temmuz’da. O geceyi aydınlığa çıkaran ömrünü ömrümüze feda eden kahraman şehitlerimiz oldu yine tıpkı yıllar önceki gibi...Fakat yüreğimizde bir daha kapanmayacak yarayı açanlar yıllar önceki düşmanlarımızdan çok farklıydı bu kez. Ne yazık ki bu hainler milletimin “Peygamber ocağı” dediği en kutsal yerine yerleşmiş kendini bilmez bir gruptu.

O kara gecede kendini “Yurtta Sulh Konseyi” diye tanıtan gözü dönmüş grubun sözde barış için acımasızca halkı çiğneyişini, ülkemın kalbini bombalayışını, olmayacak idealleri için nelerden vazgeçtiklerini, neler yaptıklarını gördük. O vatan hainlerine, en güzel cevabı, ülkesini, milletini çok seven; güzel vatanımın gerçek sahipleri verdi. Bugün bu topraklarda rahatça dolaşıp, istediğim gibi davranabiliyorsam, hayatıma o kara geceye rağmen

kaldığım yerden devam edebiliyorsam, hatta şu an bu satırları yazabiliyorsam, işte bu güzel insanlar sayesinde.

Demokrasi,cumhuriyet,bağımsızlık...Bu kelimelerin anlamını bilince dönüştürdüğüm bu süreçte gördüm ki insan yığını olmak değildi gerçekten millet olmak.Ben o gün bir milletin “BİR” olduğunda fiziksel gücün hiçbir etkisinin olmadığını, iman gücüyle, vatan aşkıyla neleri başarabildiğini öğrendim. Söz konusu vatan olduğunda geride kalan her şeyin teferruat olduğunu kitaplardan okumadım bu kez. Yaşadım,izledim,okudum,hissettim, gördüm.

İçte ve dıştaki düşmanlarımıza gönderdiğimiz bir mesaj ve gözdağıydı 15 temmuz...Türk'ün dünyaya kendini bir kez daha ispatlamasıydı. Mustafa Kemal'in emanetçileri olarak bizim, bundan sonra vatanımız üzerinde oynanabilecek oyunlara karşı uyanık olmamız gerektiğinin en acı göstergesiydi.

İşte bizler, ülkemizin en zor zamanlarından geçtiği şu günlerde, aydınlık yarınlar için daima çalışıp, vatanımıza faydalı bireyler olmak için gayret etmeliyiz. Vatan, bayrak, millet, bağımsızlık,demokrasi, cumhuriyet sözcüklerinin içini doldurarak bilinçle, aşkla gelecek nesle aşılamalıyız.Çünkü bizim gidecek başka bir ülkemiz yok. Sayısız vatan fedailerine minnetle,rahmetle...

Emre YEŞİL 9/C

Sevgili Atatürk;

Senin bize emanet ettiğin bu vatan topraklarında en zor günleri yaşıyoruz şimdi...İçte ve dışta düşmanlarımız olabileceğinden bahsetmiştin. Biz bugün en içimizle, kendini “Yurtta Sulh Konseyi” diye tanıtan grupla, sınıdık.

Sen yıllar önce milli mücadele ruhunu canlandırmıştın. Bu ruh ki yeri geldiğinde topsuz tüfeksiz, yalnız iman gücüyle Türk'ün gücünü dünyaya göstermişti. Bizler tarih kitaplarından okuduğumuz bu zor günleri, gururla, övünçle öğrendik. Bir ulusun vatani için nelerden vazgeçtiğini, neler yapabileceğini gördük. Biz seninle bir olmayı, birlik olmayı öğrendik paşam...

Atam! Cumhuriyetimize, bağımsızlığımıza kasteden düşmanlarımız en çok güvendiğimiz yerden saldırdılar bu kez. Senin kurduğun cumhuriyeti, getirdiğin demokrasiyi yok saymaya çalıştılar o gece. Vatana, aziz millete ihanet ettiler. Unuttular yıllar önce seninle yazdığımız o destanı...

Ulu Önderim! Bu vatanın emanetçileri olan bizim yediden yetmişe cevabımız vardı bu yok saymaya, darbeye, kalkışmaya, cuntacılar...Yıllar önceki o ruhu dirilttik o gece. Hiç düşünmeden sokaklara döküldü binlerce yürek. Adını tarihe yazan koca yürekli kahramanlarımız oldu yine. Can verdik vatan, millet, bayrak, demokrasi, cumhuriyet için. O kanlı,kara gecede tıpkı yıllar önceki gibi destan yazdık biz yine. Biz birlik olunca en güzel cevap olduk o hainlere. Biz o gece sahip çıktık emanetine.

“ Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! “ Yıllar önce bize böyle seslenmiştin. Şimdi bunu anlamlandırıyorum Atam! Seninle, bu vatan uğruna gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizle ve aziz milletimle gurur duyuyorum. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun. Rahmet ve minnetle...

Mustafa Arda POYRAZ/10-B

15 Temmuzun Kahramanlarına;

O geceyi aydınlığa çıkaran ömrünü ömrümüze feda eden kahraman şehitlerimiz söyleyeceklerim var size... Ülkem en zor sınavlarından birini verdi 15 Temmuz'da. Bunu gerçekleştirenlere inanmadık, inanmak istemedik. Ne yazık ki hainler bu milletin en kutsal yerine yerleşmiş kendini bilmez bir gruptu. Bilemedik, tahmin edemedik onların beraber yaşadıkları aziz millete zarar verecek kadar gözü dönmüş olduklarını. O kara gece onların acımasızca halkı çiğneyişini, ülkenin kalbini bombalayışını, olmayacak idealleri için nelerden vazgeçtiklerini, neler yaptıklarını gördük, yaşadık. O vatan hainlerine ülkesini, milletini çok seven siz vatan kahramanları karşılık verdiniz. Bugün bu topraklarda rahatça dolaşıp, istediğim gibi davranabiliyorsam sizin sayenizedir.

Ey bu vatan uğruna canını veren şehidim!

Söz veriyoruz ki ne olursa olsun sizin kanınızla sulanmış bu bayrağımızı bir an yere düşürmeyeceğiz. Vatan, millet,bayrak, demokrasi, bağımsızlık, cumhuriyet kelimelerinin anlamlarını bilince dönüştüreceğiz. Yarınki nesle bu bilinci aşkla aşılayacağız. Aydınlık bir gelecek için Atatürk'ün önderliğinde daima çalışıp kendimize ve vatanımıza faydalı bireyler olmak için uğraşacağız. Milletten egemenliğini her şeyin üstünde tutarak gerektiği yerde ülkemizin bekası için savaşın sizler gibi canımızı vermekten çekinmeyeceğiz. Hakkınızı helal edin. Rahat uyuyun. Bu millet size minnettar...

TÜRK GENÇLİĞİ

KERİM BİDAR 10/B

ÖĞRETMENİN ESERİ

Bir ülkenin kalkınmışlık durumunu en önemli ölçütü eğitimidir. Eğitimin hem en kutsal parçası hem de temeli ise şüphesiz öğretmendir. Bu bakımdan mesleklerin en önemlisi öğretmenliktir. Çünkü bütün meslek dallarındaki insanları yetiştiren, geliştiren ve topluma kazandıran öğretmendir.

Anne ve babayla başlayan eğitim süreci öğretmen ile devam eder. Mesleğindeki başarısıyla, davranışlarındaki örnek tutumuyla, toplum içindeki yeri ve saygınlığıyla kişinin en iyi olmasını hedefler. Hedefine ulaşmak için ise mum gibi hem erir, hem ışık saçar. Zordur öğretmenin işi. Çünkü onun malzemesi farklıdır diğer meslek dallarından. Ne mermerdir yontulup şekil verilen ne de kumaştır kesilip biçilen. Öğretmenin şekil verdiği düşünen, yorum yapan, araştıran, sorgulayan capcanlı bireylerdir. Bir yandan da her mesleğe benzer öğretmenlik. Mesela bir fırıncının hamuru yoğurması gibi öğrencinin düşüncelerini yoğurur, bir inşaat ustasının tuğlaları üst üste koyduğu gibi öğrencilere yeni bir şeyler ekler. Bir aşçının taze malzemeleri yemeğe eklediği gibi yeni bilgileri öğrencinin aklına ekler. Bir narenciye işçisinin portakal topladığı gibi öğretmen de bilgi toplar.

Mustafa Kemal Atatürk, “Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız.” diyerek gerçek zaferi kazanacak olanların öğretmenler olduğunu vurgulamıştır. Başöğretmenimiz, başarıya ulaşmak için yalnız fiziksel güç kullanmanın yeterli olmadığını ve milletlerin sorgulayan, gözlemleyen, çıkarımlarda bulunan, öngörü yapabilen insanlara ihtiyacı olduğunu her zaman dile getirmiştir. Bu anlamda, insanları her yönüyle geliştiren öğretmenleri yaşadığı dönemde hep el üstünde tutmuş, devrimlerinin çoğunu da eğitim üzerine yapmıştır.

İnsan yaşamak için nasıl suya ve yemeğe ihtiyaç duyuyorsa bilgiye de ihtiyaç duyar. Bizler dünümüzü, bugünümüzü, yarınımızı borçlu olduğumuz bize bilginin en kolay ve anlaşılır halini sunan öğretmenlerimize olan saygımızı ve sevgimizi yalnız bir gün değil; her gün, her an göstermeliyiz. Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor ve minnetimizi sunuyoruz.

Hüdamerthan YANIK

11-A

